

Belgische schoolkolonies in Zwitserland in WO I

voordracht door Betty Ryckaert

ZONDAG 18 NOVEMBER 2018 | 10.30 uur

ERFGOEDHUIS *BACHTEN DE KUPE*, OOSTDUINKERKE



Tijdens de eerste wereldoorlog werden in het onbezette België kinderen uit het frontgebied geëvacueerd waarbij veiligheid en toekomstgedachte het leitmotiv waren. De Belgische overheid organiseerde schoolkolonies in Frankrijk. In Zwitserland is de opvang van Belgische kinderen uit de Westhoek het resultaat van een privé-initiatief van de Zwitserse Marie Widmer Curtat gesteund door H.M. Koningin Elisabeth en waarbij de Schotse filantrope, Miss Fyfe, de kinderen samenbrengt. Kon zo'n initiatief wel standhouden?

De tegenstrijdige belevingsverhalen van de vader en oom van Betty Ryckaert, maar ook van vele andere oorlogskinderen liggen aan de basis van haar onderzoek.

Tijdens deze voordracht brengt Betty Ryckaert het boeiende verhaal van deze kolonies.

Leden FV: 2 euro; niet leden: 5 euro

inschrijven graag via stekelorum@telenet.be

met de gewaardeerde steun van